

Ομιλία Υποψήφιου Προέδρου Σταύρου Μαλά στο 27<sup>ο</sup> Συνέδριο της  
ΠΕΟ  
17 Νοεμβρίου 2017

---

Είναι με αισθήματα τιμής και χαράς που βρίσκομαι σήμερα ενώπιον του Συνεδρίου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας. **Της πιο μεγάλης και πιο ιστορικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του τόπου μας.**

Καταθέτω από αυτό εδώ το βήμα, το σεβασμό και την εκτίμηση μου στην 78χρονη ιστορία αγώνων και προσφοράς της ΠΕΟ, προς όφελος των εργαζομένων του τόπου μας.

Καταθέτω τη μεγάλη τιμή που νιώθω για την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΟ να στηρίξει την υποψηφιότητά μου στις Προεδρικές Εκλογές.

**Σας διαβεβαιώνω** ότι συναισθάνομαι τη μεγάλη ευθύνη.

**Σας διαβεβαιώνω** ότι θα εργαστώ για να δικαιώσω τις προσδοκίες σας, όπως και τις προσδοκίες όλων των εργαζομένων και όλων των πολιτών της χώρας μας.

**Διαβεβαιώνω επίσης από αυτό το βήμα τη βούληση μου,**

- Να αποκαταστήσω ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κοινωνικό διάλογο και τους θεσμούς του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου.
- Να καταστήσω ξανά τον κοινωνικό διάλογο ως ένα κεντρικό εργαλείο στη χάραξη πολιτικής ενός σύγχρονου κράτους και μιας προοδευτικής κυβέρνησης όπως θα είναι η δική μας.

Αυτός είναι, για μένα, ο δρόμος ώστε να εξευρεθούν λύσεις κοινωνικά δίκαιες και οικονομικά βιώσιμες.

- Για τις εργασιακές σχέσεις.
- Για την ανάπτυξη και την οικονομική πολιτική.
- Για το κράτος πρόνοιας και την κοινωνική πολιτική.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Η αφετηριακή διαφορά της δικής μας υποψηφιότητας από όλες τις άλλες υποψηφιότητες γι' αυτές τις Προεδρικές Εκλογές έγκειται στο ότι **εμείς αναγνωρίζουμε, συμμεριζόμαστε και κατανοούμε** απόλυτα ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα που βιώνει η μεγάλη μερίδα του λαού μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τι σημαίνει στην πραγματική ζωή τόσων συνανθρώπων μας όταν οι δείκτες λένε

- Ότι η αγοραστική αξία των μισθών πήγε 20 χρόνια πίσω.
- Ότι η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στη κοινωνική ανισότητα.
- Ότι η προσωρινή και μερική απασχόληση υπερδιπλασιάστηκαν.
- Ότι το ποσοστό των ατόμων που ζουν στο όριο της φτώχειας ξεπέρασε το 27%.

Γνωρίζω καλά ότι πίσω από αυτούς τους δείκτες υπάρχουν χιλιάδες ανθρώπινες ιστορίες.

- Είναι οι οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων.
- Είναι οι γονείς που δεν μπορούν να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών.
- Είναι τα ζευγάρια που νιώθουν αβέβαιο το μέλλον για να προχωρήσουν να κάνουν οικογένεια και σπίτι.
- Είναι οι φοιτητές που αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους.
- Είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που δυσκολεύονται ακόμα και να αγοράσουν τα φάρμακά τους.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν πανηγυρίζω για ένα success story που αφορά τους λίγους και όχι όλους. Αυτός είναι ο λόγος που η δική μου πρόταση, η δική μου υποψηφιότητα βρίσκεται ενώπιον του λαού με το σύνθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Γιατί εμείς θα εργαστούμε, **με πρόγραμμα, με σχέδιο, με αποφασιστικότητα για**

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Είμαι βέβαιος ότι μιλώ σε ένα ακροατήριο που γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του τόπου, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι αλλά και οι νέοι μας.

Για αυτό τον λόγο θέλω να καταθέσω προτάσεις πολιτικής. Προγραμματικές θέσεις, τεκμηριωμένες και ιεραρχημένες προτεραιότητες που να απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας, των εργαζομένων και της νεολαίας μας.

**ΠΡΩΤΑ και κύρια στα εργασιακά.**

Η δική μας κυβέρνηση θα προχωρήσει σε **τέσσερις τομές** που –πιστεύω ακράδαντα- ότι θα βελτιώσουν **ριζικά και άμεσα** το εργασιακό τοπίο στον ιδιωτικό τομέα. **Κανένας εργαζόμενος δεν θα είναι απροστάτευτος και έρμαιο αυθαιρεσιών και εκμετάλλευσης.** Θα προχωρήσουμε σε:

1. Νομοθετική κατοχύρωση των ελάχιστων δεσμευτικών όρων απασχόλησης (κατώτατο μισθό πρόσληψης, καταβολή 13ου μισθού, υπερωριακή αποζημίωση, καθορισμό υποχρεωτικών

αργιών) για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις.

2. Θεσμική και νομοθετική διασφάλιση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων και της δυνατότητας επέκτασης τους σε ολόκληρο οικονομικό κλάδο.
3. Εφαρμογή αναπτυξιακού νόμου που να συνδέει την παροχή κρατικών κινήτρων σε επιχειρήσεις με το σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων. Οφείλουμε και πρέπει να στηρίζουμε μόνο το σωστό επιχειρηματία ο οποίος θεωρεί ως κεφάλαιο τον εργαζόμενο.
4. Θεσμοθέτηση πρότυπων επαγγελματικών προσόντων με την εισαγωγή κάρτας επαγγέλματος. Αυτό θα καταπολεμήσει το φαινόμενο της χρησιμοποίησης (και υπερεκμετάλλευσης) φθηνής και ανειδίκευτης εργατικής δύναμης. Ταυτόχρονα θα βελτιώσει το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου.

**ΔΕΥΤΕΡΟ**, Σε σχέση με τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, ήμουν και είμαι ξεκάθαρος. **Οι κερδοφόροι ημικρατικοί οργανισμοί αποτελούν περιουσία της κυπριακής κοινωνίας και μοχλό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.**

- **Απορρίπτω την ιδιωτικοποίηση ή την μετοχοποίησή των ημικρατικών οργανισμών.**
- **Επιλέγω τον εκσυγχρονισμό τους.**

Χωρίς αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και έχοντας υπόψη το συνάμα κοινωνικό τους ρόλο οφείλουμε ως πολιτεία να αναγνωρίσουμε ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις έχουν βλάψει αυτούς τους οργανισμούς. Πρόοδος σημαίνει να αναγνωρίζουμε αυτή την διάσταση.

Για αυτό θα εργαστούμε για να βελτιωθεί η λειτουργία και η παραγωγικότητα τους στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων, να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό τους πλαίσιο στη βάση τριετούς σφαιρικού προϋπολογισμού με ετήσιο έλεγχο από το Γενικό Εκλεκτή.

Η επιλογή των υποψηφίων διοικητικών συμβούλων θα γίνεται μέσω διαφανούς διαδικασίας από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης έτσι ώστε να επιλέγονται οι ικανότεροι και πιο προσοντούχοι. Ο διορισμός εκτελεστικού Πρόεδρου θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί.

**ΤΡΙΤΟ**, θα λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ανακούφιση των συνταξιούχων μας, οι οποίοι, στα χρόνια της κρίσης, είδαν το εισόδημα και την ποιότητα ζωής τους να πιασγουρίζεται σε επίπεδα κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης που οφείλουμε να διασφαλίζουμε για τους γονείς και τους παππούδες μας.

**Στόχος μας λοιπόν είναι:**

- Να ενισχύσουμε το εισόδημα των συνταξιούχων με συγκεκριμένες στοχευμένες ενέργειες όσο αφορά

την ειδική χορηγία-μικρή επιταγή και το πασχαλινό επίδομα.

- Να επαναφέρουμε τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους συνταξιούχους με χρόνιες παθήσεις και τη δωρεάν μεταφορά των χαμηλό-συνταξιούχων.
- Να επανεξετάσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης για τα άτομα που χρειάζονται φροντίδα. Η ολοένα αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού απαιτεί τη ριζική και εκ βάθρων αναδιάρθρωση της παροχής υπηρεσιών στους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας με την ουσιαστική επέκταση της κατ' οίκον φροντίδας και κατ' οίκον νοσηλείας.
- Να προωθήσουμε νέα διατίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να διασφαλίσουμε φτηνότερο ηλεκτρισμό για τους χαμηλο-συνταξιούχους.

**ΤΕΤΑΡΤΟ, η δική μας κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το Γενικό Σχέδιο Υγείας στην Κύπρο.**

- ✓ Χωρίς καθυστερήσεις.
- ✓ Χωρίς παλινωδίες.
- ✓ Χωρίς ταλαντεύσεις μεταξύ πολυασφαλιστικού και μονοασφαλιστικού.
- ✓ Χωρίς υπονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων ένεκα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης.

Εμείς, **και γνωρίζουμε, και θέλουμε, και θα εφαρμόσουμε, το ΓεΣΥ**, όπως ψηφίστηκε **και εντός χρονοδιαγραμμάτων**. Όστε κάθε πολίτης αυτού του τόπου να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από το εισόδημά του.

- Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για κάθε σύγχρονο κράτος.
- Αυτό είναι χρέος μας προς το λαό μας και προς τις νέες γενιές του τόπου.
- Αυτό θα γίνει πραγματικότητα από τη δική μας διακυβέρνηση.

**ΠΕΜΠΤΟ.** Θα προστατεύσουμε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συνολικά το συνταξιοδοτικό σύστημα του τόπου.

- **Αφενός** καταρτίζοντας πρόγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του κράτους προς το Ταμείο και
- **αφετέρου** διαμορφώνοντας κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

Θα πρέπει επίσης, να επανεξετάσουμε τη μείωση του 12% για όσους εργαζόμενους επιλέγουν να πάρουν τη σύνταξη τους στο 63<sup>ο</sup>



έτος της ηλικίας τους, ιδιαίτερα για εργαζόμενους σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

**ΕΚΤΟ. Σε σχέση με τα κουρεμένα Ταμεία Προνοίας, όπως έχω ήδη εξαγγείλει δημόσια, θα εργαστούμε ώστε να αποκατασταθεί η αδικία αυτή, με τρόπο που η τελική ζημιά του κάθε δικαιούχου να περιορίζεται στο 25%. Ειδικά τα ταμεία προνοίας των τραπεζιτικών υπαλλήλων.**

**Δεν με έχετε ακούσει, ούτε θα με ακούσετε να μοιράζω προεκλογικές υποσχέσεις που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.**

Όμως στην περίπτωση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας, **είναι και δημοσιονομικά εφικτό**, στη βάση αναλογιστικής μελέτης που έχουμε, να ικανοποιηθεί αυτό το δίκαιο αίτημα. **Και αυτό θα πράξουμε.**

Τέλος, το κράτος και ο τόπος μας χρειάζεται μια σύγχρονη προοδευτική **κοινωνική πολιτική**, ως εργαλείο που να σμικρύνει τις

ανισότητες, να καταπολεμά τις διακρίσεις και να ενσωματώνει όσους βρίσκονται στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο.

Η απάντηση του κράτους στα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα δεν μπορεί να είναι και ούτε να εξαντλείται στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Γενικότερα η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιδοματική πολιτική, που βέβαια και εκεί απαιτούνται αναπροσαρμογές, βελτιώσεις, εξορθολογισμοί και απλοποιήσεις.

Η δική μας διακυβέρνηση θα ανασχεδιάσει ριζικά την κοινωνική πολιτική ώστε **να συνδυάσει τα κοινωνικά επιδόματα με κοινωνικές υποδομές** που να στηρίζουν τους χαμηλόμισθους, τα άτομα με αναπηρίες, τους συνταξιούχους και ευρύτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

**Κοινωνική πολιτική για εμάς είναι, για παράδειγμα, η ενίσχυση και στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για λειτουργία υποδομών** που στηρίζουν την οικογένεια και την εργαζόμενη μητέρα όπως τα κοινωνικά προγράμματα για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

**Κοινωνική πολιτική είναι το σχέδιο επιδότησης του κόστους φροντίδας** για βρέφη, νήπια και παιδιά δημοτικού που θα εφαρμόσουμε εμείς για χαμηλόμισθα ζευγάρια.

**Κοινωνική πολιτική είναι η στήριξη των νέων οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα** για την απόκτηση στέγης με επιδότηση ενοικίου και στεγαστικά προγράμματα. Αυτά είναι μόνο ορισμένα από όσα η δική μας διακυβέρνηση θα καταρτίσει και θα υλοποιήσει στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Όλα αυτά προφανώς δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε μία νύκτα, αλλά μέσα στο πλαίσιο μιας νοικοκυρεμένης δημοσιονομικής πολιτικής.

- που βασίζεται στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
- που επιμερίζει δίκαια την ευημερία σε ολόκληρη την κοινωνία και
- αντιμετωπίζει τις ανισότητες.

Μια συντηρητική κυβέρνηση δεν έχει τέτοια βούληση και τέτοιες ευαισθησίες.

Μια προοδευτική κυβέρνηση, όπως θα είναι η δική μας, **και θέλει και εργάζεται** ώστε να υπάρχει και να διευρύνεται ένα βιώσιμο κοινωνικό κράτος.

Αυτό είναι άλλη μια θεμελιακή διαφορά της δικής μας υποψηφιότητας και της αυριανής δικής μας διακυβέρνησης, από όσα πρεσβεύει τόσο ο κ. Αναστασιάδης όσο και ο κ. Παπαδόπουλος.

Φίλες και φίλοι,

Για πολλά χρόνια η χώρα μας βολεύτηκε με την ευκαιριακή ανάπτυξη και αυτός είναι κυρίως ο λόγος που δεν δημιουργήσαμε πολιτική κουλτούρα επιστημοσύνης και διαρκούς αξιολόγησης της πορείας της χώρας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Επιβάλλεται ο **επανασχεδιασμός του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης** της Κύπρου.

Δεν μπορεί ο τόπος μας, η οικονομία μας και οι εργαζόμενοι να εξαρτώνται από τις φούσκες (είτε αυτές είναι χρηματιστηριακές, είτε τραπεζικές, είτε ακινήτων, είτε τώρα με την πώληση διαβατηρίων). Σε ώριμες οικονομίες αυτά είναι τα συμπληρώματα και όχι η προμετωπίδα της ανάπτυξης.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί η εξάρτηση της ευημερίας του τόπου μας από μια ανάπτυξη συγκυριακή και ευκαιριακή που είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς παράγοντες.

Για αυτό ο επανασχεδιασμός του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη δική μας διακυβέρνηση **με πυλώνες:**

- Την στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της κυπριακής μεταποιητικής βιομηχανίας.
- Την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία με πολλαπλάσια δαπάνη απ'ότι δίνεται σήμερα.

- Τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου αλλά και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού.
- Τον εκσυγχρονισμό του κράτους και ειδικότερα σημαντικών τμημάτων που έχουν σχέση με την αδειοδότηση έργων.
- Με παροχή φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες συγκεκριμένων κλάδων για δραστηριοποίηση στην ύπαιθρο.
- Με αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος Γιούγκερ με επένδυση σε καινοτόμες δράσεις.
- Με επενδυτικά κίνητρα σε νεοφυείς εταιρίες.

### **Για αυτό θα εργαστούμε.**

Για μια ισχυρή, στέρεη και σύγχρονη κυπριακή οικονομία που θα εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και όχι τους λίγους. Μια οικονομία που να στηρίζει πρώτιστα αυτούς που παράγουν τον πλούτο και τραβούν το κουπί της οικονομίας: **Στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες.**

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Είναι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που βλέπω ότι το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου, **με πρωτοστάτη την ΠΕΟ**, δραστηριοποιείται ενεργά και στο κίνημα για τη συνεργασία των δύο κοινοτήτων και την επανένωση του νησιού μας.

Συμμεριζόμαστε τη θέση ότι η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας και του λαού μας δεν είναι μόνο πατριωτική επιταγή και δίκαιο αίτημα του λαού μας.

Είναι ταυτόχρονα και η εξέλιξη εκείνη που μπορεί να απελευθερώσει τεράστιες δυναμικές για την ανάπτυξη και την πρόοδο του λαού μας.

Μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι τα δισεκατομμύρια ευρώ που αναγκαστικά δαπανώνται σήμερα σε στρατούς και εξοπλισμούς, θα μπορέσουν να διοχετευτούν στην παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια του τόπου μας, αντιλαμβάνεται τις προοπτικές που δημιουργούνται για τους Κύπριους στο σύνολο τους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Με τη σημερινή ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ πραγματικά την ΠΕΟ και όλες τις ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να υποβάλουν στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, κοινά αιτήματα για τις εργασιακές σχέσεις στη μελλοντική ενωμένη Κύπρο.

Κατά την άποψη μου, πρόκειται για μια ιστορική και βαρυσήμαντη πρωτοβουλία.

**Θέλω να διαβεβαιώσω από αυτό το βήμα ότι, συμμερίζομαι πλήρως τη θέση σας για εφαρμογή**

- ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης,
- ενιαίου συστήματος μισθών και απολαβών, και
- ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης.

### **Συμμερίζομαι πλήρως τη θέση σας για πλήρη σεβασμό**

- του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι,
- του δικαιώματος στη συλλογική διαπραγμάτευση,
- και του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης και επιλογής απασχόλησης και εργοδότη, σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου.

**Συμμερίζομαι πλήρως τη θέση σας** και στα άλλα ζητήματα για το μέλλον των εργαζομένων στην επανενωμένη Κύπρο που περιλαμβάνονται στα υπομνήματα του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ.

Σας συγχαίρω ξανά γιατί αποδείξατε και αποδεικνύετε καθημερινά τόσο με τις θέσεις όσο και με τη δράση σας, ότι η λύση του Κυπριακού και η επανένωση της Κύπρου αποτελεί πρώτη και πατριωτική προτεραιότητα για το εργατικό κίνημα του τόπου.

Θέλω ξανά να επαναβεβαιώσω ότι η επανένωση είναι και για μένα **η πρώτη προτεραιότητα** και ως νέου (αν το αποφασίσει ο λαός) Προέδρου της Κύπρου, αλλά και ως πολίτη αυτού του τόπου.

- ✓ Θέλω να στείλω το μήνυμα ότι εμείς δεν ακροβατούμε μεταξύ της στασιμότητας και του εθνικισμού.

- ✓ Ούτε φαντασιωνόμαστε μια επικίνδυνη νέα στρατηγική που θα οδηγήσει σε νέες περιπέτειες.
- ✓ Εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με την οριστικοποίηση της διχοτόμησης κάτι που θα ισοδυναμεί με ολοκλήρωση του εγκλήματος του 1974.
- ✓ Εμείς διεκδικούμε τη λευτεριά και την επανένωση.

Έχουμε σαφή και συγκροτημένη πρόταση για την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά.

- Πρόταση συνέπειας και αξιοπιστίας.
- Πρόταση που αποτελεί τη μόνη διέξοδο στο σημερινό επικίνδυνο αδιέξοδο.
- Πρόταση που θα ξαναδώσει πνοή στην ελπίδα και το όραμα για τη λευτεριά και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας.

Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητές φίλες και φίλοι, καταθέτω ενώπιόν σας την αποφασιστικότητα μου να αλλάξουμε σελίδα στην Ιστορία της Κύπρου.

- ✓ **Καταθέτω συνέπεια και αξιοπιστία.**
- ✓ **Καταθέτω εντιμότητα και καθαρότητα.**
- ✓ **Καταθέτω θέσεις που υπηρετούν το λαό στο σύνολό του.**
- ✓ **Καταθέτω το όραμα για μια Κύπρο της ειρήνης, της ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.**



Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Νιώθω ευθύνη και τιμή που έχει συνταχθεί με την υποψηφιότητα μου η πρωτοπόρα συνδικαλιστική οργάνωση του τόπου μας.

Νιώθω, ταυτόχρονα, σιγουριά γιατί γνωρίζω καλά ότι τα στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΕΟ ξέρουν να δίνουν μάχες και να τις κερδίζουν.

Και πιστεύω ακράδαντα ότι **και μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε** τη μάχη των Προεδρικών Εκλογών.

- **Γιατί αυτή τη νίκη** στις Προεδρικές Εκλογές τη χρειάζεται ο τόπος μας που απαιτεί αλλαγή.
  - ✓ Αλλαγή πραγματική!
  - ✓ Αλλαγή προοδευτική!
  
- **Γιατί αυτή τη νίκη** και την προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση, την χρειάζονται πρώτα από όλα οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του τόπου.
  - ✓ Την χρειάζεται η κοινωνία!
  - ✓ Ο λαός μας!
  - ✓ Η πατρίδα μας!
  
- **Γιατί η νίκη** στις Προεδρικές Εκλογές **είναι και επιβεβλημένη και εφικτή.**
  
- **Γιατί η νίκη** είναι χρέος μας προς τις επερχόμενες γενιές της χώρας μας.

- ✓ Προς το αύριο της Κύπρου!
- ✓ Το αύριο που μας ενώνει!